

Dannike kyrka

57.6836, 13.2284

Dannike kyrka kan sägas vara en skapelse från 1900-talets början, även om kyrkan har sitt ursprung på 1200-talet. Bland annat är långhusets väggar från tidig medeltid.

En legend berättar om att Dannike drabbades hårt av digerdöden på 1300-talet. Byn glömdes bort och växte igen. Först 200 år senare återupptäcktes kyrkan då ett par jägare kom förbi och råkade skjuta en pil i kyrkväggen - berättar legenden.

En större förändring skedde på 1820-talet då bland annat nya fönster togs upp och en ny dörr sattes in på västra kortsidan. Men sitt nuvarande utseende fick kyrkan först 1909, efter ritningar bearbetade av arkitekt Axel Lindegren, då bland annat tornet byggdes och nuvarande kor och sakristia tillkom.

Den brunmålade klockstapel som står på kyrkogårdens nordvästra saknar kyrkklocka eftersom denna flyttades till de då nybyggda tornet.

Vid en restaureringen 1932 efter förslag av arkitekt Allan Berglund fick bland annat den öppna bänkinredningen nya gavlar.

Altaruppsatsen från 1656 fanns ursprungligen i Långhems kyrka men köptes in till Dannike på 1800-talet.

Predikstolen med ljuddak är liksom en sjuarmad ljusstake från 1600-talet, och en ljuskrona av malm är från 1700-talet

Dopfunten i sandsten är från 1200-talet.

I april 2006 invigdes en ny orgel i Dannike kyrka, med spel av domkyrkoorganisten Bengt Nilsson.

Källor:

Webb: Långhems församling

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Bok: "Våra kyrkor". Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8