

Tarsleds kyrkoruin

58.0749, 12.9811

Enligt traditionen uppfördes Tarsleds gamla kyrka i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Byggnaden hade särskilt markerat kor, som avskiljdes från kyrkorummet genom en rundbågig muröppning, den så kallade triumfbågen. Som de flesta tidigmedeltida kyrkor saknade kyrkan fönster på norra sidan.

Men kyrkan var ovanligt nog huvudsakligen byggd av sandsten, men den har också varit rikt ornamenterad, något som för tankarna till betydligt större kyrkor, längre norrut i Västergötland. Inte heller den grund som finns kvar ser ut som de kyrkor som byggdes här under 11 och 1200-talen.

I koret finns en gravsten varunder en löjtnant Tornberg och hans fru Barbro Hall, död 1708, ligger begravda. Om detta kan man läsa på ett epitafium som idag finns i Herrljunga-Tarsleds gemensamma kyrka. Även Tornbergs värja finns kvar.

Klockan som hängde i en fristående klockstapel skulle enligt sägnen ha tagit från Larv av danskarna år 1611, men som på sin återfärd tvingats lämna klockan vid Tarsleds gamla kyrka. Sedan 1860-talet hänger denna klocka i Herrljunga kyrka. Tarsleds lilla kyrkklocka, som enligt uppgift lär ha inköpts från Väster-Bitterna kyrka i slutet av 1700-talet, flyttades enligt uppgift till kyrkan i Hol.

Klockorna flyttades över i samband med att man övergav Tarsleds kyrka, som tills då var den största inom Herrljunga pastorat.

En stensättning på Tarsleds kyrkogård markerar den gamla kyrkans läge och storlek. På minnesstenen kan man läsa: "Till minne av Tarsleds kyrka, uppförd sannolikt på 1100-talet. Nedriven 1863. Församlingsbor reste stenen 1909."

Tarsleds nuvarande klockstapel och kyrkklocka invigdes 1956 av biskop Sven Danell.

Källa:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Webb: vastsverige.se

Webb: [Bengans historiesidor](http://Benganshistoriesidor).